

## GESPREKSVRAGEN

Omdat we je graag willen uitdagen om het gesprek hierover aan te gaan, hebben we vragen opgesteld die je binnen de gemeente kan bespreken. Bijvoorbeeld tijdens de dienst, in een gemeentebreed gesprek, of wellicht tijdens het koffiedrinken.

**1.**

VOEL JIJ JE SOMS MACHTELOOS TEGENOVER HET LEED IN DEZE WERELD? HOE GA JE DAAR MEE OM? VOEL JE JE DAAR OOK SCHULDIG OVER?

**2.**

SOMS KAN EEN SCHULD GEVOEL JE VERLAMMEN. HERKEN JE DAT? OP WELK GEBIED VERLAMT SCHULDGEVOEL JOU OM DINGEN TE VERANDEREN?

**3.**

WAT ZIE JIJ ALS VERANTWOORDELIJKHEID DIE GOD JE HEEFT GEGEVEN? HOE VIND JIJ DAT WE MET DE SCHEPPING EN DE MENSEN MOETEN OMGAAN? DURF JE DEZE VERANTWOORDELIJKHEID OOK JE EIGEN LEVENSTIJL TE LATEN RAKEN?

**4.**

LOOP JE TEGEN DINGEN AAN DIE JE GRAAG WIL VERANDEREN, MAAR WAARVAN JE NIET PRECIJS WEET HOE? DURF JE DIT BESPREEKBAAR TE MAKEN? Zouden er mensen in je gemeente zijn die je hierbij kunnen helpen?