

GESPREKSVRAGEN

De onderstaande vragen kun je gebruiken voor een gesprek tijdens of na de dienst, of wellicht tijdens het koffiedrinken. De vragen zijn afkomstig uit het boek 'Genieten van Genoeg', geschreven door Martine Vonk.

- In hoeverre herken je bij jezelf het (onbewuste?) proces dat je geleidelijk meer spullen wilt hebben? Waarom wil je dat?
- Wat is voor jou 'genoeg'? Wat is jouw maat?
- Jezus leert je om je niet te richten op spullen, maar voor alles zijn koninkrijk en gerechtigheid te zoeken. Wat houdt dat in?
- Jezus belooft dat je, als je Gods koninkrijk en gerechtigheid zoekt, krijgt wat je nodig hebt. Durf jij op deze manier op God te vertrouwen? Waarom wel/niet? Noem eens voorbeelden van mensen die jou hierin inspireren.
- Heb jij ervaring met ontspullen en/of duurzaam consumeren? Deel je tips met elkaar of je aarzelingen om dit te doen. Is er iets wat je graag anders zou willen doen?
- Wat vind je van de stelling dat vervreemding van de natuur leidt tot vervreemding van God? Of anders gezegd: dat als je geen oog hebt voor de natuur, je een belangrijke kant van God mist?
- Hoe kun je een goede beelddrager van God zijn in je gedrag ten opzichte van de dieren en de overige natuur?

DOE DE MICHA CURSUS!

Wil jij na verder aan de slag met gerechtigheid en wil je onderzoeken hoe jij vorm kan geven aan zorg voor elkaar en de schepping? Doe dan de Micha Cursus! Samen met je (bijbel)kring, gemeentegroep, vrienden of gezin ontdek je welke stappen je kunt zetten en hoe God ook jou wil gebruiken om zijn liefde en koninkrijk zichtbaar te maken.

Kijk op www.michacursus.nl.

