



HET SPIJT ME

VOOR DE PAKJESBEZORGER DIE GEEN TIJD MEER HEEFT VOOR ZIJN GEZIN.
HET SPIJT ME.

VOOR DE ARBEIDSMIGRANT DIE MET ZESTIEN ANDEREN IN EEN FLATJE IS GEPROPT.
HET SPIJT ME.

VOOR HET KIND DAT DE COLTAN UIT MIJN SMARTPHONE OPGROEF.
HET SPIJT ME.

VOOR DE MOEDER DIE OM MIDDERNACHT MIJN T-SHIRT NAAIDE.
HET SPIJT ME.

VOOR DE VADER DIE MIJN KOFFIEBONEN PLUKTE EN AL EEN JAAR NIET NAAR HUIS MAG.
HET SPIJT ME.

VOOR DE ARBEIDER DIE HET GIF INADEMDE VAN DE VERF OP ONS SPEELGOED.
HET SPIJT ME.

VOOR DE KEREN DAT IK HET EIGENLIJK WEL WIST, MAAR WEGKEEK.
HET SPIJT ME.

VOOR DE KEREN DAT HET NIET WIST, MAAR HAD KUNNEN WETEN.
HET SPIJT ME.

VOOR DE KEREN DAT IK DACHT DAT IK ER RECHT OP HAD.
HET SPIJT ME.

VOOR DE KEREN DAT IK HET VANZELFSPREKEND VOND DAT IK HIER GEBOREN BEN.
HET SPIJT ME.

VADER VAN ONS ALLEMAAL, IK HEB UW KINDEREN TEKORT GEDAAN.
HET SPIJT ME.

VADER VAN ONS ALLEMAAL, IK HEB MIJN BROERS EN ZUSSEN TEKORT GEDAAN.
HET SPIJT ME.

VADER VAN ONS ALLEMAAL, IK HEB U TEKORT GEDAAN.
HET SPIJT ME.

MICHA NEDERLAND

