

GESPREKSVRAGEN VOOR BIJ DE DIENST

Algemene vragen:

1. Ben jij je er bewust van dat er mensen in onvrijheid leven? Noem voorbeelden.
2. Waar raakt de onvrijheid van mensen jouw vrijheid? Jouw consumptiegedrag?
3. Voel jij je geroepen om mensen te laten delen in vrijheid? Hoe wil je dat doen? Maak het concreet. *Tip: kijk ook op www.michazondag.nl bij 'Aan de slag!' Hier staan praktische voorbeelden.*

PREEKSCHETS 1 | JANNEKE BURGER - 'DE ZALVING EN ZENDING VAN CHRISTUS'

Tekst: Lucas 4: 14-21 Suggestie voor tweede lezing: Bergrede, Matteüs 5.

1. Raakt jou de tekst in Lukas 4? Waarom?
2. Zijn er armen, gebrokenen, gevangenen, blinden en verslagenen over wie het Jubeljaar nog uitgeroepen moet worden? Wie?
3. Als wij delen in de zalving en zending van Jezus, wat betekent dat dan voor jouw leven?
4. Hoe kun jij zelf profeet, koning en priester zijn?

PREEKSCHETS 2 | WILKIN VAN DE KAMP - 'AFZIEN VAN WAT JE ZELF NODIG HEBT'

Tekst: Lukas 4: 14-21

1. Het vasten dat God verkiest, is een ander zegenen met wat je zelf nodig hebt.
 - Kun je hier een voorbeeld van geven?
2. Op welke manier geef jij recht doen prioriteit in je leven?
 - Op welke manier geef je hier praktisch vorm aan?
3. Kun je het Franciscaanse zegengebed met hart en ziel bidden?
 - Zou je als christen niet moeten bidden om rust en tevredenheid, troost en wijsheid?

PREEKSCHETS 3 | MAJOOR HENNIE KREMER - 'DELEN IN VRIJHEID'

Tekst: 2 Samuel 9: 1-13 Suggestie tweede tekst: Lucas 4: 14-21

1. Voel jij je soms machteloos staan tegenover het leed van de wereld? Hoe ga je daar mee om?
2. Hoe kun jij / hoe kunnen jullie de wereld laten proeven van de vrijheid die je kent in Jezus Christus? Schrijf dit ook concreet op.
3. Jullie mogen je machteloosheid ook uitspreken tegenover God. Bid samen voor het leed dat jullie raakt.

PREEKSCHETS 4 | ANDRÉ VAN AARLE - 'VRIJHEID IS HET MEEST WEZENLIJKE DAT ONS TOT MENS MAAKT'

Tekst: Lucas 4:14-21

1. Hoe ervaar je in benarde situaties de kracht van de Heilige Geest die je verlost van alle angst?
2. Hoe kun je vervuld door de Heilige Geest vrijheid zichtbaar maken voor anderen?

Franciscaanse zegenbede

Moge God je zegenen

met ongemak bij
gemakkelijke antwoorden
en halve waarheden, zodat
je diep vanuit je hart gaat
leven.

Moge God je zegenen

met boosheid over
onrechtvaardigheid,
onderdrukking en
uitbuiting van Gods
schepselen, zodat je mag
werken aan
rechtvaardigheid, vrijheid
en vrede.

Moge God je zegenen

met tranen die je mag
huilen voor hen die lijden
aan pijn, verwerping,
honger, slavernij, uitbuiting
en oorlog, zodat jij je
handen kunt uitstrekken
om hen te troosten en om
hun pijn in vreugde te
veranderen.

Moge God je zegenen

met genoeg dwaasheid om
te geloven dat jij een
verschil kunt maken in de
wereld, zodat je kunt doen
waarvan anderen zeggen
dat het niet gedaan kan
worden.

Moge God je zegenen

met honger en dorst naar
gerechtigheid, totdat Jezus
terugkomt en het herstel
van alle dingen zal
aanbreken.

*Tekst: Anoniem
(hier licht bewerkt door
Micha Nederland)*