

INSTRUMENT

©Reyer van Drongelen, Lars Gerfen, 2020

Van het kleinste dorp
Waar gebrek regeert
Tot het verste land
Waar de oorlog heerst
Deze aarde roept elke dag om hulp
Deze wereld wacht op een antwoord

Ieder mens verdient
Een gelijke kans
Op een veilig thuis
Waar de toekomst lacht
U verlangt van ons
Daarvoor op te staan
Om Uw stem te zijn
Die zegt

Laat het recht stromen als water
Als een hemelse rivier
Bring de hemel op de aarde
Opdat het Goede zegeviert

**Bouw Uw koninkrijk overal waar wij gaan
Laat ons hart met uw liefde branden
Dat onze levens zijn als een instrument
Een instrument in Uw handen**

Uw hart breekt voor hen
Die gebroken zijn
Vader geef ook ons
Die bewogenheid
Geef aan ons Uw Geest om op weg te gaan
Om Uw stem te zijn, die zegt

Laat het recht stromen als water
Als een hemelse rivier
Bring de hemel op de aarde
Opdat het Goede zegeviert

**Bouw Uw koninkrijk overal waar wij gaan
Laat ons hart met Uw liefde branden
Dat onze levens zijn als een instrument
Een instrument in Uw handen**

