

Verhalen uit Nederland:

Prostituees door corona extra kwetsbaar voor uitbuiting

Leger des Heils: bid mee om nieuw perspectief voor deze mannen en vrouwen



Anna werkt in een dorp ergens in Nederland, in één van de betere seksclubs. De club is zichtbaar vanaf de snelweg, met een prachtig aangelegde tuin. Ze werkt en woont hier al enkele jaren.

Anna is Dominicaanse, maar ze heeft ook een Spaans paspoort. Haar dochtertje woont bij een oppas in Spanje. Ze probeert haar zo vaak mogelijk te zien. Haar moeder wordt ouder en wordt verzorgd door haar zus in Santa Domingo.

Anna werkt lange dagen en stuurt elke maand geld naar haar dochter en haar moeder.

Maar nu is alles anders. De club is dicht. De eerste weken kon ze nog wel in de club blijven wonen, maar de clubeigenaar wilde de tijd gebruiken om de club op te knappen. Ze moest vertrekken, net als de andere vrouwen.

Ze kon intrekken bij een vaste klant. Een aardige man, waar ze wat klusjes doet. Met het verstrijken van de weken horen hier ook 'seksuele diensten' bij.

Ze heeft geld gevraagd bij de gemeente, maar dat is afgewezen. Ze komt niet in aanmerking voor de regelingen die beschikbaar zijn gesteld.

De oppas in Spanje en haar zus vanuit de Dominicaanse Republiek bellen steeds vaker. Ze hebben geld nodig.

Normaal als Anna hopeloos wordt gaat ze naar de kerk en brandt een kaarsje. Maar de kerk is dicht. Ze bidt vaak voor het raam en houdt het bidprentje in haar handen.

Wat we doen

Het Leger des Heils kent veel vrouwen zoals Anna. Op verschillende plekken in het land hebben we speciale huiskamers voor deze groep mannen en vrouwen. En bezoeken we vrouwen die werken in de prostitutie. We helpen hen met dagelijkse dingen, met papieren, met een maaltijd, hygiëne, we zijn een luisterend oor. Ook in deze periode willen we de mannen en de vrouwen bijstaan die nu door corona extra worden getroffen. We helpen en proberen perspectief te bieden. We bieden trainingen, we maken een CV en zoeken samen naar ander werk en huisvesting. Ook kunnen we hen ondersteunen met een kleine bijdrage, voor boodschappen en treinkaartjes of geld voor familie.

Veel vrouwen vallen buiten de regelingen van de overheid, soms doordat ze er voor gekozen hebben geen belasting te betalen, maar vaak door redenen waar ze niets aan kunnen doen, zoals Anna. Deze periode maakt zichtbaar hoeveel haken en ogen er zitten aan onze gelegaliseerde prostitutie. De vrouwen

mogen niet werken en hebben geen inkomen meer. Ze kunnen niet naar hun familie, ze kunnen hun vaste lasten niet betalen en zijn eenzaam. We zien dat vrouwen weer (illegaal) gaan werken en grote risico's lopen om beboet te worden (max. € 4000,-). Maar ze raken ook uit beeld van hulpverlening. Veel vrouwen verdwijnen. Ze zijn kwetsbaar voor uitbuiting. We blijven zoeken en proberen ze te benaderen, maar dat is moeilijk.

Gebedspunten

Help mee, bid voor deze mannen en vrouwen. Gebedspunten:

- Veiligheid voor mensen in de prostitutie;
- Nieuw perspectief, ander werk, mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling;
- Financiële middelen om niet afhankelijk te moeten zijn van mensen die misbruik kunnen maken;
- Voor de families van deze vrouwen buiten Nederland.

Meer informatie

Wil je meer weten over de activiteiten van het Leger des Heils in coronatijd?

Kijk op www.legerdesheils.nl/dichtbij