

Verhalen vanuit Nederland: HipHelpt



Telefonisch contact

Een oudere dame, moeder van een dochter met een beperking, belt ons. Zij vertelt ons dat zij longproblemen heeft en dat de huisarts haar met klem geadviseerd heeft haar dochter niet meer op bezoek te laten komen. Zij is hierdoor erg geëmotioneerd. Zij vraagt ons of wij iets kunnen betekenen voor haar dochter, want die is nu wel erg eenzaam. Eén van onze vrijwilligers belt haar nu regelmatig.

Gebedspunt

Bid voor mensen die (juist nu) eenzaamheid ervaren. Dat zij op het spoor worden gebracht van mensen, kerken en organisaties die kunnen helpen en er willen zijn.

Wil je graag iets doen?

Geef je op als vrijwilliger bij HipHelpt of een ander initiatief die mensen die hulp nodig hebben in contact brengt met vrijwilligers die willen helpen in hun buurt.

Opheffing van de eenzaamheid

Een 84-jarige mevrouw uit Dordrecht weet alles van eenzaamheid. Ze woont al bijna negentien jaar alleen in haar woning en heeft het afgelopen jaar van 27 mensen afscheid moeten nemen. Ze heeft vier kinderen, maar de dichtstbijzijnde woont op 3 uur rijden. Dat ze op haar leeftijd nog op zichzelf woont, geeft haar het idee dat ze tussen wal en schip valt. „Er wordt weinig gedaan voor oude mensen die alleen wonen. Ik voel mij vergeten. Veel meer mensen lijden aan eenzaamheid. Bij mij in het rijtje van zes woningen is al de helft weduwe of weduwnaar.” Een hulpbieder heeft sinds vorige week telefonisch contact met mevrouw en helpt haar nu wekelijks met de boodschappen. „Ik ben jong en gezond en wilde graag helpen”. Ik las over dit initiatief in de nieuwsbrief van school. Toen heb ik me direct aangemeld.” Mevrouw is zielsgelukkig met de hulp. „Ik ben hier zo vreselijk blij mee! Dit voelt als opheffing van de eenzaamheid. Het idee dat iemand dit voor mij doet, is mooi.”



Gebedspunt

Bid voor mensen die (juist nu) eenzaamheid ervaren. Dat zij de moed hebben om hulp te vragen.

Wil je graag iets doen?

Stuur eens een kaartje aan iemand waarvan je denkt dat die wel wat aandacht kan gebruiken.



Helpen bij de Voedselbank in Groningen

Namens HipHelpt zet ik mij in voor De Voedselbank Stad Groningen. Doordat cliënten zelf niet meer hun pakket mogen ophalen bezorgen we de pakketten nu aan huis. Ik ben geen chirurg die mensen beter zal kunnen maken maar ik hoop wel op deze manier mijn steentje bij te kunnen dragen in deze roerige tijd. De eerste bezorgonde in de wijk Paddepoel zit er inmiddels op.

Gebedspunt

Bid voor de mensen die gebruik moeten maken van de voedselbank.

Bid voor de voedselbanken dat zij voldoende (voedings)middelen blijven krijgen om hun klanten te voorzien.

Wil je graag iets doen?

Kijk eens op nietalleen.nl welke initiatieven in jouw woonplaats actief zijn en of je je daarbij kunt aansluiten en zo iets kunt betekenen in jouw buurt.

Collectesuggestie:

1. *Ondersteun het werk van HipHelpt financieel.*

Ook in deze tijd staan we met onze hulpbieders uit diverse kerken klaar voor buurtgenoten.

Door de uitbraak van het coronavirus komen veel mensen in moeilijkheden. Denk hierbij aan ouderen, kwetsbare mensen of mensen uit de zorg. Wij brengen hulpbieders uit de lokale kerk in contact met iemand in de buurt die in deze periode wel wat hulp kan gebruiken.

2. *Geef je tijd*

Draag bij als kerk(leden) aan de nood in de buurt en geef je op als hulpbieder of neem contact op met HipHelpt hoe je kunt starten met HipHelpt in jouw woonplaats.

Website: www.hiphelpt.nl

Starten met HipHelpt? <https://hiphelpt.nl/starten-met-hiphelpt.html>

Doneren kan via iDEAL op onze website of via ons rekeningnummer: NL98 RABO 0334890306

Andere materialen:

Onze animatiefilmpjes:

<https://www.youtube.com/watch?v=OUh9WbQicL8>

<https://www.youtube.com/watch?v=hIrf2KV8IAo>