

Tranen voor de schepping

(Micha Zondag 2019)

*Muziek: Reisgenoten
Tekst: Johan de Jong*

*U bent schepper van de aarde,
Het water en de lucht.
Maar ze raken in verval;
Ja, de mens maakt zoveel stuk.
U huilt om heel Uw schepping,
en wij huilen met U mee;
Heer, ontferm U over ons.*

*De bergen en rivieren,
De zeeën en ons land:
Verbonden met elkaar
en gedragen door Uw hand.
U roept ons om te zorgen
voor Uw schepping en elkaar;
Heer, ontferm U over ons.*

*De toekomst is verzekerd:
U maakt alles nieuw!
De hemel en de aarde;
Zoals U dat heeft gewild.
U werkt door onze handen;
Wij bouwen met U mee.
Eens wordt alles weer als nieuw...
Ja, U maakt alle dingen nieuw...*

Micha
NEDERLAND