

De regenboog:

hoop voor mens én dier

GEBEDSHANDLEIDING MICHA ZONDAG

Om in een groep, zelfstandig of om met de gemeente in gebed te gaan.

Je kan de handleiding in z'n geheel gebruiken of onderdelen er uit halen voor je eigen dienst, samenkomt of gebedsmoment.

INLEIDING

Mooi om samen te zijn voor gebed rondom het thema van Michazondag 2019: De regenboog: hoop voor mens én dier. Dieren doen ertoe in Gods ogen! Tal van Bijbelpassages tonen Zijn liefde aan voor alle levende wezens die Hij geschapen heeft. Wat wil het zeggen dat Hij zo nadrukkelijk de dieren noemt bij het sluiten van zijn verbond met Noach? En wat betekent dit voor onze omgang met dieren vandaag de dag? In de komende gebedsmomenten zullen we daarbij stilstaan en vragen om Gods licht hierin.

BEGINGEBED

Goede God, Schepper van hemel en aarde en al wat daarop leeft, wij heten U welkom in ons midden. Vanuit het diepst van ons hart danken wij U voor het voorrecht dat wij in alle vrijheid samen mogen bidden. Dat wij U onze vragen mogen voorleggen en dat wij ook mogen luisteren naar wat U, Heilige Geest, ons influistert. Zo stellen wij ons open voor U en voelen wij ons verbonden met elkaar hier en met iedereen die U rondom deze Michazondag aanroept.

Geprezen zij Uw grote Naam! Halleluja. Amen.

ZINGEN: Kyrieleis – Heb medelijden - André Troost - zie Michapakket. Zo mogelijk zingen en anders als gedicht lezen.

GEBED OM VERROOTMOEDIGING

Liefdevolle God, U bent de Schepper van al wat leeft. U hebt deze aarde aan ons toevertrouwd. Vandaag de dag kreunt de schepping onder het gewicht van ons mensen. We vervuilen en verbruiken de bronnen van het leven. We tasten Uw wereld, mensen en dieren en de schoonheid van de aarde aan om ons eigen economisch gewin. Wij voelen ons daardoor bezwaard en belijden onze schuld. Wij bidden U: ontferm U over ons en over Uw hele schepping.

Heer, wij beseffen dat wij mensen zelf de oorzaak zijn van veel van het leed dat dieren is en wordt aangedaan. Vergeef ons alstublieft onze hebzucht, waardoor we zeeën hebben leeggevist en de aardbodem hebben uitgeput. Diersoorten zijn verdwenen, sommige vogels en vissen uitgestorven. Op allerlei plaatsen op deze wereld zijn bossen vernield door branden - om ons te voorzien van energie. Wij voelen ons daardoor bezwaard en belijden onze schuld. Wij bidden U: ontferm U over ons en over Uw hele schepping.

ZINGEN

liedboek voor de kerken 36 vers 2

BIJBELLEZING

Colossenzen 1:15-20

PUNTEN VAN DANK EN VOORBEDE

Afhankelijk van het aantal deelnemers en de beschikbare ruimte, kan ervoor gekozen worden om in één ruimte te blijven of in kleinere groepen uit elkaar te gaan en weer samen te komen



De regenboog:

hoop voor mens én dier

voor het slotlied en de Zegen. De dank- en voorbedepunten kunnen worden aangevuld met eigen gebedspunten.

DANKEN

- Dank dat alles in, door en voor Jezus Christus is geschapen.
- Dank voor Gods vergeving voor ons aandeel in het klimaatprobleem.
- Dank voor de kansen die we krijgen om te doen wat in ons vermogen ligt tegen het al aangerichte leed.
- Dank voor Moed en Inspiratie van de Heilige Geest waar wij ons onmachtig voelen.
- Dank dat wij elkaar mogen bemoedigen in het bedenken en uitvoeren van kleine, kleinschalige initiatieven. Dat wij elkaar niet de maat hoeven te nemen, maar juist positief mogen stimuleren en uitdagen.
- Dank voor de Verbondenheid met andere christenen en ook met niet-christelijke milieubewegingen.
- Dank voor organisaties als GroeneKerkenactie en Groen Geloven, het evenement Groen Geloven dat op 5 oktober plaatsvond en de impact die dat heeft.
- Dank voor de Michabeweging, in Nederland en wereldwijd.
- Dank voor goede literatuur op het gebied van Groen Geloven.

De Schepper laat ons niet in de steek. Hij trekt zich nooit terug van Zijn plan van liefde. Hij heeft er geen spijt van dat Hij ons heeft geschapen. De mensheid heeft nog het vermogen samen te werken om ons gemeenschappelijke huis te bouwen. (uit Laudate si - Paus Franciscus)
Bid voor hen die in posities werken waar beslissingen worden genomen. Bid voor de Nederlandse overheid dat ze er alles aan doen om het klimaatprobleem tegen te gaan. Bid voor grote bedrijven, dat zij ook hun verantwoordelijkheid zullen -blijven- nemen.

BIDDEN

- Bid voor de Micha Zondag wereldwijd op 20 oktober. Dat in alle delen van de wereld Gods boodschap van Zijn en onze zorg voor de schepping mag klinken.
- Bid voor Micha Zondag in Nederland. Dat we vele kerken bereikt worden via het thema Regenboog: hoop voor mens en dier.
- Bid voor het werk van Micha Nederland en haar 20 partners. Dat alle organisaties samen een stem mogen vormen om Gods boodschap te vertolken en Zijn handen en voeten te zijn.
- Bid voor het komende jaar, wanneer we het thema ver weg en dichtbij onder de aandacht willen brengen. Dat christenen ervoor open willen staan, erdoor geraakt worden en aan de slag willen gaan.
- Bid dat wij geworteld en gegrondvest blijven in Gods onvoorwaardelijke Liefde.

MOMENTEN VAN STILTE EN/OF RUIMTE VOOR SPONTAAN GEBED

BIJBELLEZING

Hosea 2:20

SLOTLIED

liedboek voor de kerken 987: Bron van het zijnde

AFSLUITING

God, leer ons om tedere stappen te zetten, om in eenvoud te leven, om zachtjes te gaan. in respect en liefde voor alles wat U heeft gemaakt. Amen.



De regenboog:

hoop voor mens én dier

OF: ZEGENBEDE UIT ANGLICAANS BISDOM MELBOURNE

Moge God de Vader, die de lilies van het veld kleedt en de vogels in de lucht voedt, ons geven wat we nodig hebben voor leven in al haar volheid.

Moge God de Zoon, die door Zijn dood ons tot nieuw leven bracht, ons bijstaan om de aarde te koesteren.

Moge God de Geest die over de wateren van de schepping zweefde en vanuit chaos de wereld vormde, het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laten we gaan in vrede om Christus te dienen en te handelen en te bidden voor de toekomst van de aarde. Amen.

CREATIEVE SUGGESTIE

Stroken karton maken van 1 x 10 cm in bv de kleuren rood (liefde), blauw (water en lucht), groen (aarde) en geel (Heilige Geest). Bovenaan elke strook een stukje dubbelzijdig plakband bevestigen. Deze van tevoren op de stoelen leggen. In het geval van een groot aantal deelnemers, kunnen degenen met dezelfde kleur als groepje naar een andere ruimte gaan met de dank- en voorbedepunten. Als afsluiting kunnen deze stroken aan elkaar worden bevestigd - als een gebedsketen -en in de kerk worden opgehangen.



Kijk op www.michazondag.nl voor meer informatie en ideeën om in je gemeente aan de slag te gaan met gerechtigheid en zorg voor de schepping.

De gebedshandleiding is samengesteld door Marije van Dalen werkzaam bij het leger des heils.

