

ARM RAAKT RIJK RIJK RAAKT ARM

Doorpraten op Micha Zondag?

Na de dienst doorpraten op Micha Zondag? Dit gespreksmateriaal is daar speciaal voor gemaakt.

Het thema van Micha-zondag 2018 is: Arm raakt rijk, rijk raakt arm.

Arm en rijk. Wie is rijk? En wie is arm?

Vind je jezelf rijk, of juist arm?

Vinden anderen jou rijk, of arm?

En wat is dat eigenlijk, rijk, arm?

Het kan zomaar zijn dat je jezelf arm vindt. Totdat je iemand tegenkomt die alles wat ze had heeft moeten achterlaten en moest vluchten voor oorlog in haar land, en je in vergelijking met haar heel rijk lijkt.

Of dat je best rijk bent, je hebt in elk geval meer dan genoeg om van te leven met je gezin, en je komt in gesprek met iemand die moet leven van enkel een AOW-tje, maar zo'n prachtig mens, zo positief, zo wijs, en je voelt je ineens toch arm...

Gespreksvragen

- Bespreek met elkaar in welke situatie je je realiseerde hoe rijk je bent.
- En ook in welke situatie je je arm voelde.
- Heb je je wel eens ongemakkelijk gevoeld als je met iemand in contact kwam die rijker of armer was dan jij? Of ken je eigenlijk niemand die dat is?

Lees met elkaar (nog eens, als dit gedeelte in de dienst is gelezen) **Deuteronomium 15: 1-11**. Dat gedeelte gaat over het sabbatsjaar, het zevende jaar, waarin mensen de onderlinge verhoudingen moeten rechttrekken, schulden kwijtschelden. Het gaat ook over je laten raken, niet ongevoelig langs elkaar heen leven maar opmerkzaam leven. Arme mensen zullen er altijd zijn – dat is geen noodlot, maar een nuchtere constatering. Dat betekent ook dat je er niet omheen kunt, dat je altijd weer tegen armoede aan zult lopen, omdat je zelf arm bent, niet of nauwelijks genoeg hebt om te kunnen leven, of omdat je mensen tegenkomt in die situatie.

Terug naar de Bijbel

Lees het Bijbelgedeelte aandachtig en schrijf voor jezelf op:

- Welke vragen heb ik bij dit gedeelte? Wat begrijp ik niet?
- Wat raakt mij positief: wauw, dat is geweldig, daar ben ik het helemaal mee eens!
- Wat raakt mij negatief: nou nou, is dat nou echt nodig, dat vind ik maar niks...

Bespreek die punten met elkaar. Let op: Je hoeft de Bijbeltekst niet te verdedigen. Probeer vooral goed naar elkaar te luisteren en te begrijpen wat de ander ervaart in de tekst.

- “Geef ruimhartig en zonder spijt. En de Heer uw God zal u erom zegenen in alles wat u doet en onderneemt...” (Nieuwe Bijbelvertaling). Dat lijkt niet erg belangeloos. Kun je eigenlijk wel belangeloos delen van wat je hebt? Of zit er toch altijd een addertje onder het gras: Als ik dat doe, dan...
- “...heeft men de plicht om, zolang er armen zijn, op zijn minst door vrijgevigheid de armoede te bestrijden, omdat die geen ‘normaal’, laat staan een door God gewild, verschijnsel is. Opmerkelijk is daarbij dat er aanvankelijk sprake is van de volksgenoot, maar in vers 11 is het breder: vrijgevig zijn tegenover iedereen die in armoede leeft of onderdrukt wordt”. Bespreek dit citaat van Ds. Gé Drayer met elkaar. Hoe kan je dit na deze zondag concreet vormgeven in je dagelijks leven? Benoem samen enkele voorbeelden en acties.

Meer inspiratie?

Meer informatie over Michazondag 2018, zoals preek schetsen, werkvormen voor kinderen, collectiedoelen e.a. vind je in het kerkenpakket, dat gratis is te downloaden via www.michazondag.nl