

ARM RAAKT RIJK RIJK RAAKT ARM

Gebeden en gebedspunten

Hierbij bieden we een aantal gebedspunten en gebeden voor tijdens de week- of dagopening.

Lezen

“Zou er in een van de steden in het land dat de Heer, uw God, u zal geven toch iemand uit uw eigen volk gebrek lijden, dan mag u dat niet koud laten. U mag uw hand niet op de zak houden. (...) Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom druk ik u op het hart om vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is.”

Deuteronomium 15:7, 11

Gebed

Voel je vrij om het onderstaande gebed te bidden, te gebruiken of gedeeltes uit te bidden.

De Heer is onze God

Heer – U bent onze God. U bent Die U bent. U was er altijd al, U bent er nu en U zal er altijd zijn. U bent zo groot en goed, en U wilt onze God zijn. Wij erkennen U als Heer.

God geeft

Heer, U die onze God bent, U geeft. U bent een gevende God, een God Die voorziet. Alles wat we hebben, hebben we ontvangen. Alles is van U. U gaf ons leven. U gaf ons adem. U gaf ons de wereld en alles daarin is door U gemaakt.

Dank U dat U de aarde zo hebt gemaakt dat er voor iedereen genoeg is. Dank voor de prachtige natuur, de vogels, vissen, bomen, bloemen, planten... Alles is van U. Dank U dat U alles wat U heeft met ons wilt delen, zodat wij er ook van mogen genieten. Dank U wel dat U ons steeds zo rijkelijk zegenen wilt met Uw liefde en goedheid.

Mensen die lijden

Dank U dat U ons mensen hebt gegeven om ons heen. Dank U voor de mensen die ons zijn voorgegaan, op wiens schouders wij staan. Dank U dat U de mens heeft gemaakt om verbonden te zijn met U en met elkaar. Heer, U ziet wie er lijden. U ziet wie niet genoeg heeft. Heer, leert U ons zien welke mensen in nood zijn. En geef ons ogen en oren om te zien en horen wat zij nodig hebben. Vergeef ons, Heer, als ons hart koud is. Open onze ogen. Open onze oren. En open ons hart.

Vrijgevig zijn

Heer, gebruik ons als Uw instrument, zodat wij ons in-

zetten opdat zij geen gebrek meer hoeven te lijden. Wilt U ons steeds weer helpen om te delen uit onze eigen overvloed en vrijgevig te zijn. Amen.

Gebedspunten

Vul deze gerust aan met jullie eigen gebedspunten. Bid voor hen die gebrek lijden, allereerst in je eigen omgeving. Denk aan mensen in je familie, vriendengroep, werk, kerk, straat. Word stil en vraag God om jou specifiek een iemand in gedachten te brengen. Bid speciaal voor deze persoon.

Bid voor hen die in posities werken waar beslissingen worden genomen. Bid voor de Nederlandse overheid dat ze er ook alles aan doen om armoede en onrecht tegen te gaan en hen helpen die lijden.

Bid voor de Micha Zondag wereldwijd op 14 oktober. Dat in alle delen van de wereld Gods boodschap over gerechtigheid mag klinken.

Bid voor Micha Zondag in Nederland. Dat we vele kerken mogen bereiken met de boodschap van gerechtigheid en mensen mogen herinneren om goed te doen aan mensen om ons heen.

Bid voor de mensen die geen geloof of hoop meer hebben. Dat zij iemand mogen ontmoeten die een wegwijzer is naar Gods liefde en trouw. En bid dat jij zelf ook op jouw plek en jouw manier een wegwijzer mag zijn.

Bid voor het werk van Micha Nederland en haar 20 partners. Dat alle organisaties samen een grote stem mogen vormen om Gods recht te vertolken en Zijn handen en voeten te zijn.

Bid voor het komende jaar, wanneer we het thema van armoede en rijkdom ver weg en dichtbij onder de aandacht willen brengen. Dat christenen open willen staan voor het thema, geraakt worden en aan de slag willen gaan.

Meer inspiratie?

In het nieuwe Micha Zondag materiaal vind je meer inspiratie, ook voor gebeden en liederen die je kan zingen. >www.michazondag.nl