

BUIGEN OM RECHT TE DOEN



MICHA ZONDAG
16 OKTOBER 2016
BIJBELSTUDIE



Micha Nederland →
10 JAAR

Het thema van de Micha Zondag is 'Buigen om recht te doen'. Dit kan je op verschillende manieren interpreteren. Wie buigt, en waarvoor precies, en hoe buigen wij om recht te doen?

- Bespreek met elkaar wat je eerste gedachten hierbij zijn (of wat je opviel in de themadienst) en leg elkaar uit wat je denkt bij 'Buigen om recht te doen'.

Reflectie: Buigen voor God (Psalm 95)

Lees Psalm 95

In deze psalm komt knielen en buigen voor zoals we het vaker zien in de bijbel en zelf ook gebruiken in psalmen en liederen. Buigen in aanbidding en knielen in eerbied horen bij de dienst aan God voor Israël. Tegenwoordig buigen wij nauwelijks meer.

- *Heb je daadwerkelijk wel eens gebogen of geknield voor God? Hoe voelde dat?*
- *Doe eens een rondje: hoe maak jij je klein voor God?*

De dienst aan God is een die gekenmerkt wordt door eerbied, je klein maken, letterlijk en figuurlijk. Trots en hoogmoed worden in de psalm gespiegeld met het knielen voor God. En dat niet alleen, er wordt een dringende oproep gedaan: Kniel vandaag! Stel het niet uit!

- *Staat trots wel eens in de weg om naar God te komen? Gaat je eerbied wel eens ten koste van dingen die je voor jezelf heel belangrijk vindt? Hoe ga je daar mee om?*
- *Bespreek met elkaar hoe de cultuur is in de kring/gemeente. Is er echt ruimte om je kwetsbaar op te stellen, naar God en naar elkaar?*

Activatie: Buigen om recht te doen (Micha 6:1-8)

Lees Micha 6:1-8

Welke keuzes moeten we maken om recht en goed te doen? En wat als dat keuzes zijn die iets van ons vragen? Dat is de vraag als je je nederig de weg wilt gaan van je God. Wat betekent dat, op wat voor manieren moeten wij buigen? Is dat een thema waar we ons in de kerk mee bezig moeten houden?

In Micha 6: 1-8 wordt een contrast geschapen tussen wat het volk dacht te moeten doen als 'dienst aan god' en wat God vraagt.

- *Hoe zit dat met de kerk van vandaag? Vullen wij zelf in wat gerechtigheid is? Of laten wij ons in alle nederigheid leiden door Gods gerechtigheid?*

Buigen is gebruikelijk in sommige culturen als vorm van respect. Bij ons heeft het een negatieve bijklank, maar zouden wij niet meer moeten buigen? Op welke mensen kijken wij neer, wanneer knielen wij naast iemand neer. Hoe denken wij over daklozen, gehandicapten, de minima, de rare, vreemde, 'lelijke' mensen om ons heen? Voelen we ons beter omdat wij in de lijn lopen, vrienden hebben en er niet gek uitzien?

- *Kunnen wij echt onszelf opzij zetten om een ander te dienen, niet zo van 'ik zal jou wel even helpen', maar oprecht, met respect voor de ander en een open hart?*
- *Bespreek wat er vaak in de weg staat om recht te doen. Wat kunnen we moeilijk opofferen? Ons gemak, luxe, onze tijd? Of waar lopen we tegenaan als we ons best doen?*
- *Maak met elkaar plannen om de moeiten die hierboven zijn besproken aan te pakken. Kan je dingen samen doen als je alleen niet goed durft? Kun je een datumprikker sturen als het er gewoon niet van komt?*
 - Maak een lijstje met manieren waarop jij/jullie willen buigen om recht te doen en deel dat met elkaar. Zet er ook bij welke moeiten er zijn en hoe je die kan aanpakken
 - Neem het lijstje eens mee in de besprekingen van de komende weken. Is er iets veranderd? Lukt buigen om recht te doen (nu beter)?

Bemoediging: Buigen om op te richten (Lucas 13:10-21)

Lees Lucas 13:10-21

- *Bespreek op welke manier Jezus' verdediging van de gebukte vrouw ons kan motiveren en bemoedigen om goed en recht te doen.*

Als we willen buigen om recht te doen, moeten we een voorbeeld nemen aan Jezus die het diepst gebukt ging. Jezus gaat ons voor in het wandelen met God, in het recht en goed doen waar hij kwam. Hij liet elke dag iets zien van Gods Koninkrijk in zijn woorden en daden. Hij ziet de kleine kromgebogen mensen die op deze aarde rondlopen en richt ze op.

Ook als wij neergedrukt zijn of gebukt gaan onder zorgen, worden wij opgericht door Jezus. Wij mogen door zijn onmetelijke offer 'recht' voor God staan. Aan de ene kant buigend in aanbidding, aan de andere kant opgericht en bevrijd door Jezus.

Deze bevrijding is nu al een bemoediging. Ons buigen om recht te doen mogen we doen in de wetenschap dat Christus iedereen eens zal oprichten. Dat geeft rust en bevrijding om nederig te wandelen met God, werkend aan en in Zijn Koninkrijk.

- *Noem mensen in je omgeving, groepen of personen ver weg die gebukt gaan onder onrecht en bid met elkaar voor deze mensen.*
- *Bid voor elkaar, om de vrijmoedigheid te vinden te buigen voor God, en voor elkaar om God te dienen en elkaar te dienen.*