

MICHA BASIC

MICHA 6 VERS 8 STAAT CENTRAAL



Micha Nederland →

Micha Basic laat je proeven aan de Michacursus. Micha Basic bevat zes modules. Elke module behandelt een aspect van het Michathema goed doen en recht doen. Centraal staan de rollen van rentmeester en naaste alsmede de woorden barmhartigheid, gerechtigheid en duurzaamheid. Veel christenen verlangen ernaar om deze begrippen meer en meer in praktijk te brengen. Micha Basic biedt materiaal aan hen die eens willen ruiken aan deze thema's. Om daadwerkelijk stapsgewijs een meer diaconale en/of duurzame levenshouding te ontwikkelen bevelen we de Michacursus aan. De Michacursus biedt een uitgebalanceerd programma volgens een zorgvuldig bepaalde opbouwlijn, waarmee een ontwikkelproces in gang wordt gezet. Die ontwikkellijn vind je niet in Micha Basic.

De zes Micha Basic-modules zijn bedoeld om los van elkaar te gebruiken. Er is niet een bepaalde volgorde in de modules aangebracht. De bedoeling van Micha Basic is een handreiking te doen aan hen die met een groep of kerkgemeenschap zich willen verdiepen in (een aspect van) het Michathema, als opstapje naar het volgen van de Michacursus. Ook kunnen de Micha Basic-modules worden gebruikt als verdiepingsmateriaal bij de Michacursus.

De zes modules hebben als doel bewustwording van de nood in de wereld en van wat ieder mens concreet in zijn eigen leven goed kan doen en recht kan maken. Daarbij maken we de koppeling tussen mondiale problemen en de eigen leefwereld zichtbaar en concreet. Bovendien stellen we enkele kritische vragen over de Michacursus aan de orde. Deze kunnen een rol spelen bij het besluit al dan niet een Michacursus te starten.

In de zes modules wordt gewerkt met verschillende werkvormen. Het is mogelijk om alleen dat te gebruiken wat voor de eigen situatie relevant of aantrekkelijk lijkt en dit eventueel aan te vullen met eigen ideeën. Kortom, dit materiaal staat geheel ten dienste van jou. Je kunt gebruiken wat je bevalt en laten liggen wat je minder relevant lijkt.

Micha Basic

INHOUD | MICHA 6 VERS 8 STAAT CENTRAAL

- 1. Drieluik**
- 2. Context**
- 3. Micha in het hier en nu**



Micha Nederland →

1. DRIELUIK

In de Michacursus staat de tekst uit Micha 6 vers 8 centraal. Waarom eigenlijk?

Micha staat bekend als de profeet die fulmineert tegen onrecht. Zijn boodschap is niet mis: woedend is de Heer op de leiders, de machthebbers van Israel die het recht verdraaien voor geld, die het volk misleiden met mooie woorden en intussen de armen een poot uitdraaien. Nee, brandoffers wil Hij niet, zolang mensen aan hun levensstijl niets veranderen. Het onrecht kwetst de Heer tot in het diepst van zijn hart. Zijn jullie Mij dan vergeten? Weten jullie niet meer dat Ik jullie heb bevrijd van het onrecht dat jullie in Egypte overkwam? Ben Ik zo onduidelijk geweest over hoe je moet leven?

Er is jou, mens, gezegd wat goed is. je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan...
...recht doen,
...trouw zijn en
...nederig wandelen met je God.

He has shown you, O mortal, what is good. And what does the LORD require of you?
...to act justly and
...to love mercy and
...to walk humbly with your God.

Dan spreekt Micha de bekende woorden in hoofdstuk 6 vers 8:

"Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God."

Tijdens het Micha Campagnejaar 2006-2007 lieten tal van organisaties wereldwijd zich uitdagen door deze Bijbelse oproep. Tegelijkertijd werd de ACCRA-verklaring besproken in veel kerkelijke gemeenten. Sindsdien proberen deze organisaties en gemeenten concreet bij te dragen aan het recht in de (internationale) samenleving, de zorg voor het milieu en de realisatie van de millenniumdoelen. In diezelfde periode is de Michacursus in Nederland ontwikkeld.

In Micha 6 vers 8 staat de drieluik centraal van recht doen, trouw zijn en nederig wandelen. Schrijf deze drie begrippen op een flapover en vraag aan de deelnemers wat hun associaties zijn bij deze begrippen.

Recht doen

De ander of het andere tot zijn recht laten komen, gerechtigheid nastreven, rechtvaardig zijn.

Trouw zijn

integer en geduldig zijn in relaties, kunnen vergeven, kunnen volhouden.

Nederig wandelen

De weg van God gaan, de weg met God gaan, wijs wandelen, als verantwoordelijke naasten voor elkaar en rentmeesters van zijn schepping.

Vraag aan de deelnemers:

1. Wat spreekt jou het meest aanspreekt in deze begrippen?
2. Welke taak is voor jou het belangrijkste?
3. Wat vind je het moeilijkst om te doen?

2. CONTEXT

Vertel aan de deelnemers aan de hand van onderstaande over de context van wat de profeet Micha ons meedeelt.

Het Bijbelboek Micha is het zesde boek van de verzameling van de zogeheten Twaalf Profeten. Deze verzameling van profetenboeken is vermoedelijk in de vierde of derde eeuw voor Christus tot stand gekomen.

Het boek is genoemd naar een profeet uit het plaatsje Moreshet, die volgens het opschrift in hoofdstuk 1 vers 1 werkzaam was tussen 750 en 700 voor Christus, vermoedelijk in Jeruzalem. In die periode werd het koninkrijk Israël, met als hoofdstad Samaria, veroverd door Assyrië, en werden Juda en Jeruzalem bedreigd.

Micha, afkomstig van het platteland, verkondigt de ondergang van Jeruzalem als straf voor sociaal en godsdienstig onrecht. Hij gaat in tegen profeten in dienst van het hof in Jeruzalem, die de redding van de stad verkondigen.

Het boek Micha bestaat uit profetieën zonder verhalend kader. Sommige hebben de vorm van discussies. De stijl van de profetieën is levendig en beeldend.

Het centrale thema van het boek is de spanning tussen de belofte van heil en de aankondiging van onheil. Micha verzet zich op verwijtende toon vooral tegen de bovenlaag van de bevolking: grootgrondbezitters, machthebbers, rechters, priesters en profeten, die zich allen aan onrecht schuldig maken. Het boek lijkt een polemische functie te hebben.

In het boek Micha zijn drie delen te onderscheiden. In de hoofdstukken 1 tot en met 3 wordt de ondergang van Jeruzalem voorzien en in verband gebracht met onrecht en het gedrag van de leidende klasse. Er klinkt echter ook tegenspraak van de kant van andere profeten. De hoofdstukken 4 en 5 bevatten aankondigingen van heil in een situatie van ellende. De hoofdstuk 6 en 7 corresponderen wat vorm en inhoud betreft met de eerste drie hoofdstukken, maar richten zich meer dan het eerste deel tot het hele volk. Dit deel sluit af met een psalm waarin vertrouwen wordt uitgesproken, een bede en een hymne op verheven toon.

Het Bijbelboek Micha keert zich tegen de opvatting dat Gods heilsbeloften onvoorwaardelijk zijn en losstaan van het gedrag van de mensen. Micha's boodschap is dat de houding van zijn hoorders, het volk Israël er wel degelijk toe doet.

3. MICHA IN HET HIER EN NU

In het bijbelboek Micha is een aantal thema's aan te wijzen die in het hier en nu direct te plaatsen zijn. We noemen de volgende vier thema's:

3.1 Je houding en je gedrag doen er toe

Toewijding aan recht, trouw en rentmeesterschap zijn niet vanzelfsprekend in onze samenleving. Ook niet bij christenen. Wij hebben vaak wel vrome motieven, maar die blijken lang niet altijd uit ons gedrag. Maar Micha's boodschap is dat de houding van zijn hoorders er wel degelijk toe doet. In hoofdstuk 3 vers 9 tot en met 12 spreekt Micha dat heel duidelijk uit:

Hoor toch wat volgt, leiders van het volk van Jakob en heersers van het volk van Israël, jullie die:

- de gerechtigheid verafschuwen en
- al wat recht is krom maken,
- die Sion bouwen op bloed en Jeruzalem op onrecht.

De leiders spreken er recht in ruil voor geschenken, de priesters geven onderricht tegen betaling, de profeten voorspellen voor geld, terwijl ze zich op de HEER beroepen en zeggen: 'De HEER is toch in ons midden? Ons kan geen kwaad overkomen.' Daarom, door jullie toedoen, zal de Sion als een akker worden omgeploegd, zal Jeruzalem een ruïne worden en de tempelberg een overwoekerde heuvel.

3.2 Rijk en arm

In Micha's tijd was er een groot verschil tussen armen en rijken. Net als nu. Mondiaal zien we dat de rijken steeds rijker worden en dat de armen steeds armer worden en bovendien in aantal toenemen. Micha verzet zich op verwijtende toon vooral tegen de bovenlaag van de bevolking die misbruik maken van hun machtspositie. Hij richt zich tegen grootgrondbezitters, machthebbers, rechters, priesters en profeten, die zich allen aan onrecht schuldig maken. Dat is een groot onrecht. Micha noemt dat concreet in de eerste drie verzen van hoofdstuk 2:

Wee hun die kwaad in de zin hebben en op hun bed boze plannen smeden. Al in het ochtendgloren brengen ze die ten uitvoer, dat ligt in hun macht. Willen ze een veld? Ze roven het! Willen ze een huis? Ze nemen het! Ze maken zich meester van huizen en hun bezitters, van mensen en hun eigendom. Daarom – dit zegt de HEER: Over dit volk zal ik onheil brengen.

3.3 Angst voor reactie

Micha spreekt eerlijk en fel. Tegelijk klinkt er ook haast angst in door en lijkt hij het met knikkende knieën te verkondigen, want hij weet dat dit een boodschap is die zijn hoorders liever niet horen. Oproepen om recht te doen en voor het recht op te komen, worden je ook nu meestal niet in dank afgenomen. Micha noemt het in hoofdstuk 2 vers 6 tot en met 9:

'Houd op,' zeggen zij, 'houd op met dat geprofeteer! Komt er nooit een eind aan die beschimpingen? Zou dit het zijn wat het volk van Jakob is aangezegd? Verliest de HEER zo snel zijn geduld, zouden dit zijn daden zijn?' Betekenen mijn woorden dan geen voorspoed voor wie de rechte weg gaat? Steeds weer stelt mijn volk zich vijandig op tegenover al wie vredelievend is. Nietsvermoedende, vreedzame voorbijgangers worden van hun mantel beroofd. Jullie verdrijven de vrouwen van mijn volk uit de huizen waarin zij gelukkig zijn. Jullie ontnemen hun kinderen voor altijd de luister waarmee ik hen heb bekleed.

3.4 Vertrouwen en wantrouwen

Micha spreekt over het perspectief van vertrouwen. De deugd van vertrouwen. Dat is een lonkend perspectief in een situatie waarin juist wantrouwen heerst. Wantrouwen tussen bevolkingsgroepen, maar ook tussen mensen waarmee je intiem bent. Zoals Micha dat zegt in zijn laatste, het zevende hoofdstuk vers 1 tot en met 7:

Ongelukkige die ik ben, het is als bij de late oogst, als bij de laatste pluk: geen volle druiventros meer om te eten, geen vroege vijg meer, waarnaar ik smacht. Zij die trouw waren zijn verdwenen uit het land, niemand is nog rechtschapen. Allen zijn op bloed belust, iedereen belaagt zijn naaste. Ze bekwamen zich in het kwaad: alleen voor geld stellen leiders een onderzoek in, rechters spreken recht tegen betaling, hooggeplaatsten zeggen wat hun het beste uitkomt, en zo houden zij het recht op afstand. De deugdzaamste van hen is als een doornstruik, de oprechtste is erger dan een stekelhaag. De dag van straf, door uw wachters aangekondigd, is gekomen, en het volk is in beroering! Geloof je naaste niet, vertrouw je vriend niet, let op je woorden, ook bij wie er in je armen ligt. De zoon veracht zijn vader, de dochter verzet zich tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder, en huisgenoten blijken vijanden. Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God.

Verdeel de deelnemers in groepjes van circa 4 personen.

Laat hen nadenken over situaties uit het nieuws van de afgelopen veertien dagen waarin onrecht aan de orde was. Lokaal of mondiaal, dat maakt niet uit.

Bespreek in de groepjes de volgende vragen:

1. Hoe herken je bovenstaande punten in de betreffende situatie uit het recente nieuws.
2. Wat zou jij/jouw kerk kunnen doen om die situatie van onrecht om te buigen? Wat heb jij/hebben jullie te geven in deze situatie? Bespreek dit vervolgens plenair.

Bemoedig elkaar met de slotwoorden uit Micha 7 vers 18 tot en met 20:

*Wie is een God als u,
die schuld vergeeft
en aan zonde voorbijgaat?
U blijft niet woedend
op wie er van uw volk nog over zijn;
liever toont u hun uw trouw.
Opnieuw zult u zich over ons ontfermen
en al onze zonden tenietdoen.
Onze zonden werpt u in de diepten van de zee.
U bewijst Jakob uw trouw
en Abraham uw goedheid,
zoals u gezworen hebt aan onze voorouders,
in de dagen van weleer.*

Je hebt via deze Micha Basic-module geproefd aan het Michathema. Wanneer je ernaar verlangt een meer diaconale en/of duurzame levenshouding te ontwikkelen, kun je nu overwegen de Michacursus te volgen. De Michacursus is een cursus van zeven bijeenkomsten waarin je ontdekt hoe waardevol het is om te groeien in je betrokkenheid op mensen en je zorg voor de schepping. Het doet ertoe wat jij doet. Jouw omgang met het milieu, jouw gedachten over kwetsbare mensen in de samenleving, de spullen die je koopt, het voedsel dat je eet, het doet ertoe. Want jij kunt het verschil maken. Het verschil tussen verbondenheid en eenzaamheid, tussen duurzaamheid en uitputting. Het verschil tussen helpen en aan het lot overlaten. De Michacursus helpt jou om je betrokkenheid op de mensen met wie en de wereld waarin je leeft vorm en inhoud te geven.

Door de Michacursus:

- denk je na over wat God in de Bijbel bedoelt met recht doen,
- ontdek je dat God jou in de Bijbel oproept tot dienstbetoon en het bestrijden van onrecht,
- krijg je handvatten om iets te doen dat bij jou past en waarmee jij bijdraagt aan een betere samenleving,
- ontdek je hoe zinvol en leuk het is om (met een groep) iets te betekenen voor iemand die of iets dat hulp nodig heeft.

De Michacursus is een cursus waarin je merkt dat plezier hebben en genieten en waardevol bezig zijn bij elkaar horen. De basisgedachte is dat je vanuit het genieten van alles dat je ontvangt wilt komen tot delen met anderen.

Zie voor meer en praktische informatie over de Michacursus: www.michacursus.nl

Extra informatie